

ANTI*FA 031



Η φωτογραφία είναι από την διαδήλωση στόμα-με-στόμα που κάναμε το Μάιο στις Συκιές, με τίτλο "Περηφάνια ταξική, φασίστες τουμπεκί". Στην προκήρυξη που μοιράζαμε λέγαμε πως μας έχουν πάρει τα αυτιά με ένα ακόμα "τέλος του κόσμου": την "νεανική εγκληματικότητα" που απειλεί δήθεν την κοινωνική συνοχή. Το συμπέρασμα δεν ήταν ότι οι νέοι έχουν ξεφύγει, αλλά ότι η φάση είναι - μαντέψτε! - προετοιμασία για πόλεμο. Περισσότερες λεπτομέρειες στο site μας.



Την Παρασκευή 14 Ιουνίου συναντηθήκαμε στο πάρκο Γεννηματά (aka Ντάμα) στους Αμπελόκηπους, για το Antifa on the street (vol.4). Βρεθήκαμε εκεί με φίλους και φίλες, με τις συνήθειες μας, με μικρόφωνα, βαλβίδες, σπρέι και αντιφασιστικό υλικό. Κι όλα αυτά όχι απλώς για να περάσουμε ευχάριστα. Κάτι τέτοια βράδια, έστω και ασυνείδητα, δίνουμε μάχη για τις γειτονιές μας, χτίζουμε μια συλλογική δύναμη με την οποία κατακτούμε χώρο και παίρνουμε ανάσες μαζί. Κάτι τέτοια βράδια οι φασίστες και οι ρουφιάνοι κρύβονται στις τρύπες τους.

Σ' αυτό βοήθησαν πολλοί και πολλές: όσοι τραβήχτηκαν από το απόγευμα να κουβαλήσουν και να βάλουν πλάτη στο σκηνικό, όσο πήραν το θάρρος τους και ήρθαν να χιώσουν στα open mics, οι μόνιμοι θαμώνες του πάρκου που ανέχτηκαν να τους διαταράξουμε την καθημερινότητα. Τους ευχαριστούμε όλους και όλες ξεχωριστά! Τα ξαναλέμε σύντομα.



Αυτές οι δύο εκδηλώσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα στο στέκι μας. Η μία, με τίτλο "Ο παγκόσμιος πόλεμος είναι και MADE IN GREECE" περιέχει ολόκληρη και αποτελεί σχεδόν το μισό τεύχος, οπότε δεν θα πούμε κάτι περισσότερο εδώ. Θα πούμε για την άλλη, όμως, με τίτλο "Το κράτος και το τέλος του κόσμου". Ήταν προϊόν της αθηναϊκής συνέλευσης αυτονομε antifa, και είχε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, κι έτσι την ανεβάσαμε στα μέρη μας.

Οι σύντροφοι μας είπαν πως πολλές φορές στην ιστορία, τα κράτη έχουν διακηρύξει το ενδεχόμενο τέλος του κόσμου, με πολλές διαφορετικές αφορμές: εξαιτίας των μαγισιών το 16ο αιώνα, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα 70's, κ.α. Τα τελευταία τρία χρόνια το κάνουν με διαφορετική αφορμή κάθε μήνα. Μας είπαν επίσης ότι αυτές οι εσχατολογίες συνβάναν σε περιόδους που όντως κάτι τελειώνει· δεν τελείωνε ο "κόσμος" στο σύνολο του, τελείωνε το σύστημα διεθνών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη όπως ίσχυε ως τότε. Και αυτό επέφερε όντως έναν Αρμαγεδδώνα, ο οποίος δεν ήταν καθόλου μεταφυσικός. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος: τόσο με λυγμούς όσο και με τον ισχυρό πάταγο που προκαλούν τα κανόνια. Το κράτος σκηνοθετεί διάφορες εκδοχές του "τέλους του κόσμου" για να μπορέσει να διαχειριστεί την εξής μοναδική: τον παγκόσμιο πόλεμο.

Κι έτσι μια εκδήλωση που μιλούσε για το κυνήγι μαγισιών, τις οικολογικές ΜΚΟ, τα μηνύματα του 112 κ.ο.κ., κατάφερε να κουμπώσει πάνω στην άλλη εκδήλωση που μιλούσε για τις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα. Όλες και όλοι μαζί κατανοήσαμε λίγο βαθύτερα αυτό που τόσα χρόνια περιγράφουμε ως προετοιμασία για πόλεμο.

Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν από τον πυρήνα antifa mid-west και κολλούνται από Συκιές μέχρι Εύοσμο.