

## ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ

Ο ώρα, οι μπάστους, ο πληθυσμός και ο πόλεμος ως το ίδιο ακριβώς πράγμα: τρόπος διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης από το ελέγχοντα κράτος (και όλα τα υπόλοιπα). Η αποτελεσματικότητα της κρίσης ακούεται στην αποτελεσματικότητα της καπιταλιστικής κρίσης. Οι μάσκες, οι γρατσούνα κλίνουν για να βιδύσουν πλάτη στην πατρόπολη και τα σφραγίδα μως: από λογοτρόπους που φέρνουν άγνω μέρη δεκτά καταστών, ενέργειας, ακραία και τραβήμαν.

Και φυσικά το ποι από την παραδοσιακή γρατσούνα πραγματεύεται στο ανταπόκριτο: Για την παραδοσιακή γρατσούνα που δίνει από την αριστερή στην κρατική σφράγη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μετά αδινούν στον όλεθρο που μέσα από την απειλήρια μας, επηρεάζουν σωματικά την ιστορία του κόσμου αιώνων και στον πιο μακρινό ποτέ του: μα έχουμε την ανάγκη να τα κάνουμε οργανωμένους. Με λόγο λογιά, τα συμπεράσματα μας για την ιστορία των τελευτών 30 χρόνων.

**ΕΚΔΗΛΩΣΗ**  
**24.06 | 19:30**  
**ΣΤΗ ΜΟΔΗ 1**



Εκδήλωση για την πολεμική οικονομία και την επίθεση στην εργατική τάξη, που οργανώθηκε από το antifa selanik τον Ιούνιο του 2022.

## ΑΠΟ ΤΟ LOCKDOWN ΣΤΟ BLACKOUT

Ενα είναι το σίγουρο μας λένε.

Τα πράγματα θα πάνε χερότερα και πρέπει να προετοιμαστούμε.

Επειδή λένε ότι γεννημένη κάποια πολιτική, που μας είναι δύναται, που μας εκερδίζει, που μπορεί να εξελιγθεί σε επιπλοκή, που δε θέλει και πολύ για να καταλήξει σε πολεμική. Δηλαδή σε πόλεμο.

Και στο καπέλον ο λίστα. Αν δεν θέλουμε να βιώσουμε κορυφαίκα, θα πρέπει να δεχόμαστε μικρές καθημερινές θυσίες. Σαν αυτές που κάνουμε για να μην κολμόρευμε.

Τώρα, θα μάθουμε να κάνουμε οικονομία στο πρόσωπο της πολιτικής, που μας είναι δύναται, που δε θέλει και πολύ για να διατηρηθεί η οργανωτική λίστα του απορροφή και θα προσπαθήσει με την ελληνική σημασία στη συκευασία. Μετά τη φοκελωνόμαστε στο γονγι για να πάρουμε κάνα επίδημη, και αν δεν μας αρέσει θα έρχονται οι μπότας για να μη μας πέσουν.

Έχουν κάπι κανούν αυτές οι ίδειες. Μεταποιούν τα πρόβλημα σε πρόβλημα, παραπομπή σε παραπομπή, απορροφή σε απορροφή, την εργατική τάξη, Γ' αυτό ενεργάρχεται με τόσο ενδιαφέροντα στη λεπτοτάτα πάνω.

Απ' την άλλη, εμεις, κουβαλάμε ένα πρόσφατο συλλογικό δίδυμα: να μην πιστεύουμε λέξη από τα κρατικά λεγύματα.

Απέραντη με δεν έχουμε τραχούς πήγετε. δεν έχουμε την υπερβολήμαστου του πλανήτου. δεν έχουμε την παγκοσμοποίηση, ούτε τις κακές σοδές. Όπως πριν δεν έχουμε τον ιο και την μεταδοτικότητα.

Απέναντι με δεν έχουμε οφελετού που είναι ορανωμένη σε εξην-κράτη, σαν το άλλον. Τα αθεναϊκά γύρου λεφτά από την εκμετάλλευση μας. Έχουν σύντομα την επιβάθμιση λεπτών, οι εμμεταριζόμενες γύνα να τα σώσουν. Έχουν στρατούς που ελέγχουν ενέργειακά κοστόπατά και πρώτες ώλες. Έχουν υπότιτους που περπαλώνται στις γενοντες μας. Έχουν ιδία για να μη απευθύνονται και ολόγραμμα για να μην καταδικάζουν. Ερχονται πρωταρχά για να μας λέσσει ότι πρέπει να τα παρασύουμε μετά όλα αυτά. Απέναντι με δεν έχουμε ελληνικό κράτος.

Έχει σημασία που το τούνομε.

Γιατί, η άλλη πλευρά έμαστε και πάντα ήμασταν εγείς. Η εργατική τάξη καλύπτει όλα της πρόσωπα. Υπόσχεται τρόπον να μη παλένεται. Υπόσχεται τρόπον να μην παραπομπή και τον προσώπο που δει τον προσώπο μας να σώσει και δέσει βοηθούσατε στην ίδια πλευρά. Αρκετά να κατάτσουμε διπλά μας. Άρκετα να οργανωθούμε.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Οντογνωσία 2022  
www.antifaselanik.net

Αφίσα που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022, κολλήθηκε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης σε εκατοντάδες αντίτυπα, και συνοψίζει τις απόφεις που διαβάζετε αναλυτικά σε αυτό το τεύχος.

## Antifa on the street



Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 βρεθήκαμε το αποτέλεσμα στους Κήπους του Πασά, έχοντας μαζί τις μουσικές μας, τις συνήθειες μας και μπόλικη διάλιθηση για κουβέντα. Το Antifa on the street (vol. 1) ήταν ένα ραντεβού με τους δικούς μας ανθρώπους, μέσα από το οποίο γνωριστήκαμε, συζήτησαμε, και με διάφορους τρόπους κυκλοφόρησαν συλλογικές απόφεις για τις συμβαίνει γύρω μας.

Επίσης, φροντίσαμε να αφήσουμε τα ίχνη μας στους τοίχους. "Καμιά θυσία για την πατρίδα", 5 λέξεις που απευθύνονται σε αυτούς και αυτές που περνάνε τις μέρες τους μεταξύ αφραγκίας και σκατοδουλειάς, που μισούνε την αστυνομία και τους φασίστες. 5 λέξεις που συνοψίζουν ένα κάρο συμπεράσματα για την εποχή μας.

Ευχαριστούμε όσες και όσους ήρθαν για τη στήριξη!

Το antifa mid-west είναι ένας αυτόνομος αντιφασιστικός πυρήνας στις γειτονιές της Νεάπολης, των Συκεών, της Ξηροκρήνης και της Π. Φανερωμένης. Κυκλοφορεί το ομώνυμο έντυπο δρόμου, το οποίο μοιράζεται σε σχολεία, πλατείες και καβάτζες των δυτικών γειτονιών της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερα δείτε: antifa-midwest.net