

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ

Ο λόγος οι μάσκες, ο πληθυσμιακός και ο πόλεμος ως το ίδιο ακριβώς πράγμα: τρόπος διαχείρισης της καταπιεστικής κρίσης από το ελληνοκύριο κράτος (και όλα τα υπόλοιπα). Το στυλιματίσι αυτός της κρίσης και οι αλληλεπιδράσεις απογοητεύουν τον λαό. Οι θυσίες που μας όπλωναν να κινούμε την ιστορία στην πατρίδα και τα αφεντικά μας από λαγρούσιους που βίβρασαν ήλιο μητροδέλτια κερδοσύνων, ενόργανες, ανάμια και τριβίμων.

Και φυσικά το πιο σημαντικό: η πολυεθνική εργατική τάξη ως αποδομικός παράγοντας. Όλες οι άλλες τάξεις που δεν βίβρασαν παροχή στα κρατικά σκέδα, γιατί καταλαμβάνουμε οι μας οδηγούν στον αλευρό που μέσα από την απειθαρχία μας, επηρεάζουμε ουσιαστικά την ιστορία που κινούμε πάντα και στις πιο μαρτυρικές εποχές τους, με έχουμε την ανάγκη να το κινούμε οργανωμένα. Με λίγο λόγο, τα συμπεράσματα μας για την ιστορία των τελευταίων 30 χρόνων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
24.06 | 19:30
ΣΤΗ ΜΟΔΗ 1



Εκδήλωση για την πολεμική οικονομία και την επίθεση στην εργατική τάξη, που οργανώθηκε από το antifa selanik τον Ιούνιο του 2022.



Ένα είναι το αίτημά μας λένε.

Τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και πρέπει να προετοιμαστούμε.

Εκπαιδεύστε, λένε, μια υγειονομική κρίση, που έγινε πληθυσμιακή, που έγινε ενεργητική, που μπορεί να εδρασηθεί σε επιστημονική, που δε θέλει και πολύ για να καταλήξει σε πολεμική, δηλαδή σε πόλεμο.

Και στα κενά της ή λίστα. Αν δεν θέλουμε να διαπιστώσουμε κυριολεκτικά, θα πρέπει να δεχτούμε μικρές καθημερινές θυσίες. Και αυτές που κάνουν για να μην καλλήσουμε γρήγορα.

Τώρα, θα μάθουμε να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Θα φωνάζουμε τα προϊόντα που μας προτείνει η σχετική λίστα του υπουργείου και θα προετοιμαστούμε κατά και την ελληνική σημαία στα συσκευασια. Μετά θα δοκιμάζουμε στο γουρτί για να πάρουμε κίνηση επίδομα και αν δεν μας τρέψει θα έρχονται οι μάσκες και να μας πείσουν.

Έχουν και από αυτές οι ιδέες. Μετατρέπουν τα προβλήματα (κερδοφορία) των αφεντικών σε προβλήματα (επίθεση) της εργατικής τάξης. Γι' αυτό εκφεύγουν με τόσο ενδοσυμμάση στα τηλεοπτικά πιάτα.

Απ' την άλλη, όμως, κοιτάζουμε ένα πρόσφατο ούλο-λογό διάλογα: να μην πιστεύουμε λέξη από τα κρατικά λόγια.

Απεναντί μας δεν έχουμε τρελούς ηγέτες, δεν έχουμε την υπερβίβαση του κλάση, δεν έχουμε την παγοποίηση, ούτε τις κακές σοβιές. Όπως πριν δεν είμασταν οι και την μεσοκινώματά τους.

Απεναντί μας έχουμε αφεντικά που είναι οργανωμένα να σε εθηνάρη, στο το ελληνικό. Τα αφεντικά βγάλουν λεφτά από την εκμετάλλεσή μας. Έχουν σύνορα και επιβάλλουν δοσμούς σε εμπορεύματα ένομα κερδοσύνων. Έχουν κινώματα που κινώμα κινώμα για να τα σώσουν. Έχουν στρατούς που ελέγχουν ενεργειακά κοιτάσματα και πρώτες ύλες. Έχουν μπάτσους που περιπατούν στις γειτονίες μας. Έχουν μίντια για να μας απεινώνουν και αλαφροβίβρα για να μας καταλαβαίνουν. Έχουν την αριστερά για να μας λέει ότι πρέπει να το περνώμα μαζί όλο αυτό.

Απεναντί μας έχουμε το ελληνικό κράτος.

Έχει σημασία που το τονίζουμε.

Γιατί, η άλλη πλευρά είμαστε και πάντα ήμασταν εμείς. Η εργατική τάξη και τα άλλα της πρόσωπα. Ήτανος τρόπος να την καλλήσουμε. Ήτανος τρόπος να αποφεύγουμε την σύγκρουση και τον αποικισμό. Θα τον βρούμε μαζί με όσους και όσες βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Αρκεί να κοιτάζουμε δίπλα μας. Αρκεί να οργανωθούμε.

Αυτό είναι το μόνο αίτημα.

Αφίσα που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022, κολλήθηκε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης σε εκατοντάδες αντίτυπα, και συνοψίζει τις απόψεις που διαβάζετε αναλυτικά σε αυτό το τεύχος.

Antifa on the street



Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 βρεθήκαμε το απόγευμα στους Κήπους του Πασά, έχοντας μαζί τις μουσικές μας, τις συνήθειες μας και μπόλικη διάθεση για κουβέντα. Το Antifa on the street (vol. 1) ήταν ένα ραντεβού με τους δικούς μας ανθρώπους, μέσα από το οποίο γνωριστήκαμε, συζητήσαμε, και με διάφορους τρόπους κυκλοφόρησαν συλλογικές απόψεις για το τι συμβαίνει γύρω μας.



Επίσης, φροντίσαμε να αφήσουμε τα ίχνη μας στους τοίχους. "Καμία θυσία για την πατρίδα", 5 λέξεις που απευθύνονται σε αυτούς και αυτές που περνάνε τις μέρες τους μεταξύ αφραγκίας και σκατοδουλειάς, που μισούν την αστυνομία και τους φασίστες. 5 λέξεις που συνοψίζουν ένα κάρο συμπεράσματα για την εποχή μας.

Ευχαριστούμε όσες και όσους ήρθαν για τη στήριξη!



Το antifa mid-west είναι ένας αυτόνομος αντιφασιστικός πυρήνας στις γειτονιές της Νεάπολης, των Συκεών, της Ξηροκρήνης και της Π. Φανερωμένης. Κυκλοφορεί το ομώνυμο έντυπο δρόμου, το οποίο μοιράζεται σε σχολεία, πλατείες και καβάζες των δυτικών γειτονιών της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερα δείτε: antifa-midwest.net