

νίπελ

τ.24~δεύτερο δεκαπενθήμερο απρίλη '01

έντυπο δρόμου του συνδικάτου σαλαδόρων

"ότι ψυγεία και να 'χετε κουφάλες, θα τους λυώσουμε τους πάγους"

ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Όλα τα άλλα είναι σαχλαμάρες. Ημίμετρα με τα οποία θα καταρρεύσει όχι μόνο το ασφαλιστικό αλλά και όλη η εθνική μας οικονομία. Και δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Μόνοι μας πρέπει να το ξεκινήσουμε για να μην πούμε ότι από καιρό τώρα οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να το έχουν κατανοήσει από μόνοι τους και να ντρέπονται που δεν έχουν ήδη αυτοκτονήσει.

Όσοι βιάστηκαν να γελάσουν ή να

σκεφτούν τίποτα

αντιστοιχίες με

Καιάδες και

ρατσισμούς

είναι εξίσου

επιπόλαιοι με

αυτούς που μας

κυβερνάνε. Η

κίνηση που

προτείνουμε είναι

βαθιά

δημοκρατική και

διαπνέεται από

πνεύμα

κοινωνικής

αλληλεγγύης

που όμοιό του

σπάνια συναντά

κανείς στην

ανθρώπινη ιστορία. Για

να μη μιλήσουμε για τις

προοπτικές που

ανοίγονται για τη χώρα

μας καθώς θα είμαστε οι

πρώτοι παγκόσμια που

θα το εφαρμόσουμε.

Σύμφωνα λοιπόν με τις

προβλέψεις όλων των

ειδικών το ασφαλιστικό

σύστημα μέχρι το 2050

(πάλι καλά που δεν

υπολόγισαν μέχρι το 2100)

θα χρωστάει περίπου 3 τρις.

Η μόνη λύση λοιπόν είναι να

σκοτώσουμε σήμερα όλους

τους γέρους ώστε να κάνουμε οικονομία (να σημειωθεί ότι

προτείνουμε να σκοτωθούν όσοι παίρνουν συντάξεις γήρατος και

όχι αναπηρίας γιατί οι ανάπηροι δε φταίνε σε τίποτα και πρέπει να

τους δείξουμε την αλληλεγγύη που μια δημοκρατική κοινωνία

οφείλει να δείχνει, ενώ οι γέροι θα δείξουν κατανόηση καθώς έχουν

κάνει τόσες θυσίες όλα αυτά τα χρόνια για να στηθεί αυτό το

κράτος οπότε μπορούν να κάνουν άλλη μία για να μπορεί και να

συνεχίσει να υπάρχει και όλες οι επόμενες γενιές να

ευδαιμονήσουν). Όλες οι συντάξεις θα μπαίνουν στην άκρη ενώ θα

έχουμε και οικονομία από την περίθαλψη την οποία κατ' εξοχήν

λυμνίζονται οι γέροι. Τα λεφτά βέβαια δε θα τα φάμε ούτε θα τα

βάλουμε στην τράπεζα. Θα τα ρίζουμε στο χρηματιστήριο έτσι

ώστε να ανέβουν οι τιμές των μετοχών, να μπορέσουν και οι

εγκλωβισμένοι να συνέλθουν λίγο, να κινηθεί και η αγορά αλλά

κυρίως για να ξέρουμε όλοι ότι εργοδότης μας είναι και το

ασφαλιστικό μας ταμείο και ότι το συμφέρον της επιχείρησης είναι

και δικό μας συμφέρον.

Επιπλέον με αυτήν την ελάφρυνση των ασφαλιστικών

ταμείων θα μπορέσουν να μειωθούν δραματικά οι εισφορές!!!

(είμαστε ή δεν είμαστε οι μόνοι που το προτείνουμε;) άρα και το

κόστος του κάθε εργάτη για τις επιχειρήσεις με άμεσο αποτέλεσμα

την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό καθώς η Ελλάδα θα

είναι η πιο ανταγωνιστική από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ένας

επενδυτικός παράδεισος! Έτσι θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας

άρα και περισσότερες εισφορές για τα ταμεία τα οποία θα

εξυγιανθούν για πάντα και όχι μόνο για κάποιες δεκαετίες.

Δεν ξεχνάμε βέβαια αυτούς που έχουν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και αυτούς που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα στη σύνταξη αλλά δεν την έχουν πάρει ακόμα. Τα αναγνωρίζουμε και εμείς. Απλά επειδή δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στην τύχη θα ζητηθεί (από όσους θέλουν για να μην παραβιάζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) να δώσουν DNA για εξέταση. Όσοι από αυτούς που δεχτούν δεν έχουν κανένα πρόβλημα θα παίρνουν αύξηση στη σύνταξη (ένα Bonus) αρκετά πάνω από τα σημερινά δεδομένα (και αυτό είμαστε οι μόνοι που το προτείνουμε). Όσοι φανεί από την εξέταση ότι αντιμετωπίζουν ή ότι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον κάποιο πρόβλημα θα παίρνουν μικρότερες έως καθόλου αυξήσεις ανάλογα με το ποιο είναι αυτό το

πρόβλημα καθώς ούτως ή

άλλως το ταμείο θα πληρώνει

για αυτούς. Τέλος αυτοί που δε

θα δεχτούν να κάνουν την

εξέταση θα παίρνουν

αντίστοιχες συντάξεις με τις

σημερινές. Καμία μείωση σε

συντάξεις λοιπόν και καμία

αύξηση ορίων ηλικίας κλπ.

Για τα υπόλοιπα

ζητήματα που συζητούνται

γύρω από το ασφαλιστικό,

πιστεύουμε ότι θα πρέπει

να καταργηθούν οι

ιδιωτικές ασφαλιστικές

γιατί η περίθαλψη και η

σύνταξη είναι κοινωνικά

αγαθά και όχι

εμπόρευμα. Οι

μετανάστες να

πληρώνουν εισφορές

αλλά να παίρνουν και

σύνταξη ακόμα και

αν φεύγουν για τα

μέρη τους στα

γεράματα γιατί

αλλιώς η χώρα

χάνει από την

αξιοπιστία της

ενώ στο κάτω

κάτω και αυτοί

άνθρωποι είναι.

Το να δίνουμε

επιπλέον εισφορές, όσοι

θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερες

συντάξεις, είναι εντελώς ανώφελο καθώς

με τις ρυθμίσεις που προτείνουμε τα

ταμεία δε θα έχουν ανάγκη από επιπλέον

λεφτά. Ταυτόχρονα αυτοί που θέλουν κάτι

τέτοιο πάει να πει ότι είναι ούτως ή άλλως

λεφτάδες και άρα δεν έχουν ανάγκη από

μεγαλύτερες συντάξεις. Τώρα όσον αφορά

το πρόβλημα της υπογεννητικότητας τα

πράγματα είναι πολύ απλά. Από όλο αυτό

το DNA που θα έχουμε μαζέψει

διαλέγουμε αυτό με τις λιγότερες

αρρώστιες προσέχουμε να αντιστοιχεί σε

υπάκουους ρωμαλέους ή και ευφυείς

(μπορούν να υπάρχουν πολλές

κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες)

εργάτες και τους κλωνοποιούμε σε μια

ποσότητα σύμφωνη με τις ανάγκες.

Μη γελάτε. Τα πράγματα είναι

σοβαρά.

ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ)