

νίπελ

τ.7~δεύτερο δεκαπενθήμερο δεκέμβρη '99
έντυπο δρόμου του συνδικάτου σαλαδόρων
την υγεία μας να 'χουμε, κι όλα τ' άλλα...

ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ (Δε μας κουνιέται κανείς, δε σηκώνει κεφάλι κανείς...)

Πριν κάποιες μέρες είδαμε και διαβάσαμε στα ΜΜΕ για ένα ακόμα πογκρόμ συλλήψεων και απελάσεων, κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, ένα από τα πολλά που είδαμε τους τελευταίους μήνες. Οργισμένοι ακούμε ότι μερικές χιλιάδες μετανάστες "προσάγονται" (sic), σε ειδικό χώρο, για να βρεθούν λείοι οι δολοφόνοι ενός ταξίτζη στην Αθήνα. Δεν εκπλαγήκαμε καθώς και σε όλες τις προηγούμενες επιχειρήσεις σκούπα υπήρχε πάντα ως επίφαση η εγκληματικότητα, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα. Αλλά και τόσοι μπάτσοι τόσες μέρες για να μαζεύουν μετανάστες και να απελαύνουν όσους δεν είχαν χαρτιά... Κάτι παραπάνω πρέπει να συνέβαινε από μια συνηθισμένη κίνηση υποτίμησης της αξίας της εργατικής δύναμης των μεταναστών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες όλα ξεκαθάρισαν. Επρόκειτο για τη συνθήκη Σένγκεν που η έναρξη της εφαρμογής της και για την Ελλάδα υπαγόρευε το συγκεκριμένο μεγάλης έκτασης και διάρκειας πογκρόμ. Από 1/1/2000 εντάσσεται και η Ελλάδα σε αυτό που λέγεται ευρώπη φρούριο, ευρώπη κλειστή για τους μετανάστες. Τα εξωτερικά σύνορα των χωρών μελών οχυρώνονται ουσιαστικά, ώστε να ελεγχθεί η μετανάστευση των εργατών από άλλες χώρες που επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Άδεια παραμονής και εργασίας (όπως και πολιτικό άσυλο) δίνεται μόνο σε όσους εισέρχονται νόμιμα σε μία από τις χώρες (άντε να μπει νόμιμα αν σε κυνηγάνε για πολιτικούς λόγους) και ισχύουν για όλες τις άλλες, όπως και το αντίστροφο, ότι δηλαδή οι ανεπιθύμητοι σε μια χώρα είναι ανεπιθύμητοι και σε όλες τις άλλες. Κι όταν λέμε ανεπιθύμητοι εννοούμε από καταδικασθέντες για ο,τιδήποτε μέχρι ύποπτους ή... απλώς ανεπιθύμητους. Το γνωστό και ως ηλεκτρονικό φακέλωμα βοηθάει σε αυτό. Ταυτόχρονα τα εσωτερικά σύνορα των χωρών ανοίγουν πλήρως για τους πολίτες τους και ελαχιστοποιείται ο έλεγχος για όλους τους άλλους. Και άλλα πολλά σημαίνει η συνθήκη Σένγκεν. Αυτό που εδώ θέλουμε να επισημάνουμε είναι η σημασία αυτού του πογκρόμ αλλά και όλων των υπόλοιπων που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Είναι προφανής η διάθεση του κράτους να διώξει, όσους δεν έχουν χαρτιά, μέχρι την έναρξη της εφαρμογής της συνθήκης γιατί μετά θα μπορούν πιο εύκολα να πάνε και σε άλλες χώρες της συνθήκης οι οποίες από καιρό όμως ελέγχουν τα σύνορα για τα καλά. Ταυτόχρονα όμως σηματοδοτείται, και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, η αφετηρία της νέας κατάστασης. Είχαν σφίξει τα πράγματα με το νόμο για την απασχόληση των μεταναστών, αλλά πάλι κάποια περιθώρια υπήρχαν. Τώρα όμως μιλάμε για ευρώπη. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Τα αφεντικά φαίνονται αποφασισμένα να θέσουν υπό έλεγχο τη μετανάστευση. Φαίνεται να προτιμούν όλη αυτήν την εργατική δύναμη μακριά από τα λημέρια τους, εγκατεστημένη στον τόπο της, από όπου θα μπορούν να αντλούν όποτε και όσους επιθυμούν, ενώ θα υπάρχουν πάντα τα περιθώρια της κατά τόπους εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα όσοι τα καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα, νόμιμα ή (πολύ λιγότεροι και σε χειρότερη μοίρα) παράνομα, θα είναι πιο πειθαρχημένοι (καθώς θα είναι πολύ πιο φοβισμένοι αφού θα έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα τα σύνορα από άλλες φορές και θα κινδυνεύουν να απελαθούν ακόμα πιο εύκολα) με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι..

Εξεγείρεσαι με τους αστυνομικούς, εισαγγελείς, δικαστές, πυροσβέστες που επιτίθενται στις καταλήψεις.... Παρόλα αυτά όλοι αυτοί δεν είναι παρά πτόνια ενός μηχανισμού που εγγυάται μια οικονομική τάξη εκμετάλλευσης, μια κοινωνική τάξη νεκροταφείου. Αισθάνεσαι πολύ καλύτερα όταν το σχολείο δεν δουλεύει... Παρόλα αυτά το ανταγωνιστικό σύστημα που ένα μόνο μικρό του κομμάτι είναι το σχολείο (φροντιστήριο, εξετάσεις, μεροκάματο....) δεν σταματάει ούτε στιγμή.

Αγανακτείς με τα άλλους που όταν ξενυχτάς στις καταλήψεις κάνουν εντατικά φροντιστήρια, με τους γνωστούς "αγανακτισμένους" γονείς που η δουλειά τους είναι η απεργοσπασία, με τους γέρους σου, που μια ζωή σε έχουν στο σκύψε το κεφάλι για να την γλιτώσεις. Παρόλα αυτά, αυτοί που σκύβουν τη γλυτώνουν και κάποιοι από αυτούς αμοίβονται.

Νιώθεις όμορφα που επιτέλους ένας χώρος, το κατειλημμένο σχολείο, σου ανήκει έξω από την γονεϊκή επιτήρηση του δωματίου, έξω από το κέρδος του καταστηματαρχη, έξω από τις ανάγκες της παραγωγής. Παρόλα αυτά ξέρεις ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα σε ξαναγυρίσει πίσω σε όλα αυτά, στο διαρκές τρέξιμο, τη διαρκή επιτήρηση.

Ελπίζεις στην κατάργηση του νέου νόμου, του διαρκούς διαβάσματος άχρηστων αθλοτήτων, και του διαρκούς ξεσκαρταρίσματος όποιου μαθητή δε μεταβάλλεται σε ανταγωνιστικό ρομποτάκι. Παρόλα αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα σε όλη την κοινωνία, κάποιοι στην αποπάνω, κάποιοι στην αποκάτω, άμα τρέξεις, άμα σκύψεις, ίσως και να τη γλιτώσεις.

Γοητεύεσαι να 'σαι μαζί, και να παλεύεις ενάντια σε όλη αυτή την ξεφτίλα. Παρόλα αυτά μετά τον αγώνα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, στις άκρες του, στα φράγκα ή στη φτώχεια των γέρων του, μόνος στη θέση του, στην ανταγωνιστική κοινωνική πυραμίδα.

Σπάζεσαι με όλους αυτούς τους συντηρητικούς παπάρες, με το στυλάκι "πρώτοι στα μαθήματα πρώτοι στον αγώνα", με την κατά παραγγελία οργή και την αλήθεια δακτυλογραφημένο εντός γραφείου σημείωμα, στο τσεπάκι, αυτοί που θέλουν να σε κάνουν να απολογείσαι για όσα αισθάνεσαι υπερήφανος, να σε κάνουν πιονάκι στο στρατό που θα πολεμάει για τις καριέρες τους. Παρόλα αυτά, όσο δεν μιλάς, όσο οι αλήθειες σου παραμένουν σιωπηλές, τόσο οι καινούριοι καριερίστες θα σκαρφαλώνουν στα ερείπια ηττημένων αγώνων.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

millennium:
αγάπη για όλο
τον κόσμο

(δεχόμαστε και πιστωτικές κάρτες)

2143 μχ, Σημίτιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας. Δεκέμβρης, λίγες μέρες πριν τη γιορτή του Μεγάλου Γκρέιντερ. Μάθημα: "Ιστορία της Ηγεμονίας Αίμου και Ευξείνου Πόντου". Από σημειώσεις φοιτήτριας.

1999. Συμφωνία του Ελσίνκι. Απαρχές της συνεργασίας Ελληνικού και Τουρκικού κράτους στα πλαίσια της Ευρασιατικής Ένωσης (τότε Ευρωπαϊκή Ένωση). **Δεκαετία '00.** Η επιταχυνόμενη παγκόσμια οικονομική αναδιάρθρωση και η συνακόλουθη αναδιανομή των σφαιρών επιρροής επιβάλλει τη σταδιακή εγκατάλειψη του δόγματος "εξ ανατολών ή από δύσης -αντίστοιχα- κινδύνου". **2001.** Δεύτερη σύσκεψη κορυφής στο Ελσίνκι. Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις για την οικονομική ενοποίηση της Ε.Ε. Ενιαίο φορολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό σύστημα σε όλα τα κράτη μέλη, σε αναμονή του ενιαίου νομίσματος. **2003.** Συνδιάσκεψη της Ίμβρου (επιχειρηματίες από Ελλάδα και Τουρκία αποφασίζουν τον εντατικό συντονισμό των προσπαθειών για ενιαία επιβολή των συμφερόντων τους στη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου). **2005.** Με κοινή απόφαση ελλ. και τουρκ. κυβερνήσεων επιλύεται οριστικά το κυπριακό. Το νησί οικοπεδοποιείται και πουλιέται με διεθνή πλειστηριασμό σε ρώσους μαφιόζους, άραβες σείχηδες και αμερικανούς επενδυτές. Η Λευκωσία παραμένει υπό την υψηλή κυριότητα των δύο κρατών ως ζώνη ελεύθερων τραπεζικών συναλλαγών και εμπορίου (βασικά ηρωίνης από βιετναμέζικα εργοστάσια). Οι αγγλικές βάσεις παραχωρούνται στον ΕΕΣ (ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός, ιδρύθηκε το 1999 με τη συμφωνία του Ελσίνκι κι αυτός) με στόχο τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Βίαιες ταραχές που ξεσπούν σε μεικτές κοινότητες του νησιού καταστέλλονται από μονάδες του τουρκικού και ελληνικού στρατού με βοήθεια αεροπορικών βομβαρδισμών του ΕΕΣ. **2005-7.** Επιχείρηση "Γκρέιντερ" ενάντια στις συνεργαζόμενες ομάδες κοινωνικού ανταγωνισμού για την απελευθέρωση του Αιγαίου (σήμερα έχουν εκλείψει). Κοινές αντιπρομοκρατικές επιχειρήσεις Ελλάδας-Τουρκίας με ταυτόχρονη δικαστική-αστυνομική συνδρομή, χρηματοδοτούμενες από το σύνδεσμο ελλήνων και τούρκων βιομηχάνων και υποστηριζόμενες από όλα τα τοπικά μμε. Επιβολή του "ενιαίου οικονομικού δόγματος" όπως επίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. **2009.** Συμφωνία της Σμύρνης. Ελληνική και τουρκική κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη Ευρώπης, Αμερικής, Ιαπωνίας, αποφασίζουν τη μετατροπή των βαλκανικών και ευξείνιων κρατών σε Ε.Κ.Ο.Ε (εκτάσεις κοινής οικονομικής εκμετάλλευσης). Λούμπεν στοιχεία και άνεργοι εξεγείρονται. Εκκένωση της Πρίστινα για έβδομη φορά στη νεώτερη ιστορία, βομβαρδισμός του Βουκουρεστίου και είκοσι χιλιάδες συλλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγκυρα και Σμύρνη. **2010-15.** Η συν-κυριαρχία Ελλάδας και Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή επιτρέπει στα δύο κράτη να ασχοληθούν εντατικότερα με τα εσωτερικά τους προβλήματα. Ίδρυση κοινής αστυνομίας και αναβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εσωτερικών εχθρών. **2019.** Συνθήκη της Κιουτάχειας. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης jr. και ο πρόεδρος της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ (κλώνος) υπογράφουν την ίδρυση της Ηγεμονίας Αίμου και Ευξείνου Πόντου. Στόχος της Ηγεμονίας: η επιστημονική αναπαραγωγή του ντόπιου προλεταριάτου που εξαπίας της πολυετούς εκπαίδευσής του στα νέα δόγματα συνεργασίας είχε αρχίσει να φθείρεται. Για τον εορτασμό της συμφωνίας μοιράζονται στους υπηκόους, σύμφωνα με τις συνθήκες της εποχής, δωρεάν μετοχές του νεοσύστατου κράτους.