

Υποβάθμιση στις γειτονιές είναι οι μπάτσοι οι φασίστες και οι ρατσιστές

Εδώ και χρόνια, πολύ πριν ξεσπάσει η τελευταία φάση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, τα δυτικά κράτη φροντίζουν να ανοίγουν όλο και περισσότερα πολεμικά μέτωπα στην Αφρική την Ασία και τη Μ. Ανατολή που αφήνουν πίσω ερείπια και ισοπεδωμένους πληθυσμούς. Σε συνδυασμό επιπλέον, με μία σειρά από εμφυλίους και συντηρητικές δολοφονικές κυβερνήσεις στις εκεί χώρες, οδηγούν με γεωμετρική ακρίβεια πολλούς υπηκόους των χωρών αυτών στην αναγκαστική φυγή στην Ευρώπη.

Το ελληνικό κράτος, το ανατολικό εξωτερικό σύνορο του ευρωπαϊκού σχηματισμού, βγάζει τον (ελληνικό και ευρωπαϊκό) στρατό στα σύνορά του, ανασυντάσσεται και θωρακίζεται, στο μέτρο που του αναλογεί στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας πάλι, οι πρόσφυγες έχουν να αντιμετωπίσουν τον "Ξένο Δία", τις επιχειρήσεις σκούπα, τους ξυλοδαρμούς στα αστυνομικά τμήματα και τον εγκλεισμό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Αυτές οι δύο πτυχές είναι το σύνολο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του κράτους και έχει στόχο να καταστεί σαφές πως όποιος φτάνει από τα εμπόλεμα μέτωπα είναι απαγορευμένος (μόνο και μόνο επειδή αναγκάστηκε να έρθει), θα αντιμετωπίζεται σα σκουπίδι και θα δουλεύει στα ντόπια αφεντικά για φραγκοδίφραγκα.

Κομμάτι αυτής της εν γένει ρατσιστικής πολιτικής είναι οι παρακρατικοί της ΧΑ και το σύνολο των ρατσιστών που έχουν βαλθεί να επιβάλλουν το φόβο στα σπίτια μας και τον διαχωρισμό με ένα μεγάλο κομμάτι της τάξης μας, των μεταναστών εργατών και εργατριών. Έτσι κάπως ξεβράστηκε και στην περιοχή της Τούμπας μία επιτροπή αγανακτισμένων κατοίκων, η οποία υποστηρίζει πως ένα φιλοξενείο προσφύγων πολέμου που θα δημιουργηθεί στην περιοχή των παλιών στάβλων υποβαθμίζει τη γειτονιά τους. Αν όμως αναλύσουμε τη σύνθεση αυτών των σκουπιδιών που θέλουν «μόνο χαμογελαστά ξανθά παιδάκια για να παίζουν στα πάρκα τους», βλέπουμε πως αποτελείται από:

- **Μικροαστούς** που κλαίγονται για την αξία των ακινήτων τους που μπορεί να πέσει κατακόρυφα και θα κάνει την αφαίμαξη των ενοικιαστών ακόμη πιο δύσκολη. Έχουν λοιπόν κάθε υλικό συμφέρον να αντιδράσουν.
- **Ρατσιστές** κατοίκους γενικά, που εδώ και χρόνια είχαν μάθει να έχουν του μετανάστες για μικροεκμετάλλευση και στο δούλεμα. Τώρα που η μέγγενη της κρίσης χτυπά την πόρτα τους και είδαν πόσοι πολλοί είναι αυτοί που "περισεεύουν" στον καπιταλισμό, φαντασιώνονται πως ένας σωρός από μη χριστιανικά πτώματα ίσως τους σώσει τον κώλο.
- **Αφεντικά**, που δε θα τους κατηγορήσουμε γιατί εδώ και χρόνια εκμεταλλεύονταν την τεχνητή απαγόρευση των μεταναστών για να πλουτίσουν στην πλάτη τους.
- **Οργανωμένους ναζιστές** που το παίζουν «σκασμένοι» γείτονες και παίρνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση τους. Βάζουν φυσικά στην ατζέντα των λόγων υποβάθμισης της Τούμπας την κατάληψη (με χρόνια παρουσίας στην περιοχή) Φάμπρικα Υφανέτ, το (άκουσον άκουσον) Παπάφειο Ορφανοτροφείο, τα κέντρα μεθαδόνης για απεξαρτημένους. Με άλλα λόγια οργανώνουν, για λογαριασμό του κράτους φυσικά, το θίασο του σύγχρονου φασισμού που στην προκειμένη δεν κουβαλάει καμία σβάστικα και ονομάζεται "επιτροπή κατοίκων".

Αν το δούμε συνολικά, η αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα, αποδεικνύει πως ο καπιταλισμός (και ο ελληνικός), σε περιόδους όπως η τωρινή μπορεί εύκολα να εγκαταλείψει κατά το δοκούν το ευκαιριακό ούτως ή άλλως προσωπείο της δημοκρατίας.

Φυσικά και το ίδιο το φιλοξενείο είναι εγγενώς ρατσιστικό. Πρώτον, δεν είναι τυχαίο που η ΕΕ χορηγεί επιδοτήσεις για ανθρώπινους χώρους φιλοξενίας που μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στον πακτωλό χρημάτων που διακινεί για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και του δολοφόνου ευρωπαίου συνοριοφύλακα της Frontex. Χρήματα που καλείται να τα διαχειριστεί ακόμη μια μη κυβερνητική οργάνωση (μήπως βγει και κανένας «ανθρωπιστικός» μισθός) και ο ελεήμων δήμαρχος Θεσσαλονίκης που έτσι ίσως ξεπλύνει το ανθρωποκυνηγητό που έχει κηρύξει στους μετανάστες μικροπωλητές. Δεύτερον, είναι δεδομένο πως οποιαδήποτε μορφή κράτησης, με το γάντι ή με το βούρδουλα, παραμένει κράτηση και υποδηλώνει τη ρατσιστική θέση πως όντως υπάρχει πρόβλημα με τους μετανάστες και για το λόγο αυτό πρέπει να διαβιούν σε ειδικές συνθήκες. Κατά την ταπεινή μας άποψη, η μόνη πραγματική θέση αυτών των ανθρώπων είναι δίπλα μας, στους δρόμους, στην ουρά του ΟΑΕΔ, στους κοινούς μας αγώνες.

Φορέας φυσικά της τελευταίας ρατσιστικής αντίληψης είναι και η καθεστωτική αριστερά, η οποία βρισκόμενη εις άγραν ψήφων, κλείνει το μάτι στους "νοικοκυραίους", την εκκλησία και τους μικροαστούς. Τα αριστερά κόμματα τολμούν να μιλάνε για το πρόβλημα της μετανάστευσης που χρήζει εθνικής επίλυσης. Έχουν ξεχάσει(;) βέβαια πως ρόλος τους είναι η έκφραση και η στήριξη της πολυεθνικής εργατικής τάξης και όχι να γίνονται απολογητές της χάρτας των δικαιωμάτων και μιας φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας. Δείτε όμως πως τα φέρνει η ζωή, πλάκα δεν έχει;

Για να εξηγούμαστε! Δεν το παίζουμε ξερόλες. Δε γράφουμε αυτήν την προκήρυξη για να παραδώσουμε μαθήματα πολιτικής ορθότητας και αντιρατσισμού. Αντίθετα, θεωρούμε πως η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κάτι που ονομάζεται εθνικισμός και κάτι που ονομάζεται "αντι-εθνικισμός" ή το αντίστοιχο δίπολο του ρατσισμού και «αντι-ρατσισμού» έτσι στείρα, είναι απλώς ένα ακόμα μέσο συσκότισης.

Πρόβλημα στις γειτονιές δεν είναι οι μετανάστες αλλά το ίδιο το κεφάλαιο, το κράτος του και όλοι οι επίδοξοι προστάτες τους. Επιβάλλουν τα έθνη ως βασικό διαχωρισμό, ενώ ξέρουμε πως ο μόνος πραγματικός διαχωρισμός εδώ και παντού είναι ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Σ' αυτούς που ιδιοποιούνται και νέμουν τον πλούτο και αυτούς που τον παράγουν. Εμείς έχουμε πάρει θέση στον ταξικό πόλεμο, παλεύουμε για τα συμφέροντα μας και είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τα πιο κολασμένα από τα αδέρφια μας, τους μετανάστες και τις μετανάστριες εργάτες και εργάτριες.

Άμεση νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και μεταναστριών !

**antifa
selanik** 

Αυτόνομος Εργατικός Αντιφασισμός

Σεπτέμβριος 2014