

# ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ότι δεν πρόκειται να γλιτώσουμε έτσι εύκολα από την κρατική καταστολή, το ξέρουμε φυσικά πολύ καλά. Άλλα ότι θα αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο και μια καινούρια αστυνομική επιχείρηση με την 'κωδική ονομασία' μιας αναστημένης αρχαιοελληνικής θεότητας, αυτό δεν ήταν μέσα στις εκτιμήσεις μας. Πιστεύαμε βλέπετε ότι το φολκλόρ έχει και τα όριά του, όπως και η εξοργιστική ειρωνεία του όποιου μαλάκα αποφασίζει αυτά τα ονόματα. Όμως πέσαμε έξω...

Μετά τον 'Ξένιο Δια', τη γνωστή επιχείρηση σκούπα -και τηλεοπτική 'υπερπαραγωγή'- της ΕΛ.ΑΣ. (ε, και μερικών φίλων τους φασιστών που 'δώσαν και αυτοί κανένα χεράκι) με στόχο τους μετανάστες και της μετανάστριες, ήρθε η ώρα της επιχείρησης 'Θέτις'. Για να χαίρονται και οι αρχαιόκαβλοι, άλλωστε τι σκατά τις έχουμε τόσες θεότητες!'

Υποθέτουμε πάντως πως αυτή τη φορά η ειρωνεία του ονόματος έχει να κάνει με την προστατευτική/μητρική φιγούρα της συγκεκριμένης θεάς στο έπος της Ιλιάδας.

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 'ΘΕΤΙΣ'

Η νέα αστυνομική/υγειονομική επιχείρηση – σκούπα, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη ονομασία έχει ως στόχο αυτή τη φορά τους χρήστες παράνομων ουσιών και τους άστεγους (υποθέτουμε η εκλογή γίνεται με το μάτι) στο κέντρο της Αθήνας. Η πρεμιέρα της ήταν το βράδυ της τέταρτης 6 Μαρτίου και από τότε έχει επαναληφθεί κάμποσες φορές. Οι (βίαια) προσαχθέντες οδηγούνται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της αμυντικής όπου και υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ιατρικές εξετάσεις. Την επόμενη μέρα οι μπάτσοι τους αφήνουν ελεύθερους, χωρίς βέβαια να τους εξασφαλίσουν την επιστροφή στην Αθήνα. Πολλοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής ακόμη και με τα πόδια...

Εκτός από αναγκαστική αιμοληψία, τους παίρνουν και δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης τους υποχρεώνουν και να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια όπου καταγράφουν αναλυτικά τα προσωπικά και ιατρικά τους στοιχεία. Εκτός από τους μπάτσους της ΕΛ.ΑΣ. στην επιχείρηση συμμετέχουν και γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι και διοικητικοί υπάλληλοι του Ε.Κ.Ε.Π.Υ (εθνικό κέντρο επιχειρήσεων υγείας), του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (κέντρο έλεγχου και πρόληψης νοσημάτων), αλλά και του υπουργείου υγείας.

Ενώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα αδελφάκια-στην-καταστολή υπουργεία προ.πο και υγείας μια δόση μπλακ χιούμορ (του χειρίστου είδους βέβαια), σίγουρα δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε κανενός είδους πρωτότυπη έμπνευση. Ούτε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ούτε και η χρήση τους για ιατρικούς/υγειονομικούς σκοπούς είναι ντόπιες ή σύγχρονες πατέντες φυσικά. Στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία υπήρξε ένα καθεστώς το οποίο έδειξε το δρόμο σε αυτά τα πράγματα, ώστε να μη χρειάζεται να ψάχνονται οι σύγχρονοι 'κρατικοί λειτουργοί' για το πώς να διαχειριστούν το πλεονάζον εργατικό δυναμικό και ταυτόχρονα πώς να πειθαρχήσουν το υπόλοιπο.

Άλλα ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναφορά για να γίνει λίγο πιο κατανοητό αυτό που θέλουμε να πούμε.

## ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

Οι ναζί έδειχναν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εντοπίσουν κάθε τι 'άρρωστο' μέσα στην γερμανική κοινωνία. Βλέπετε, υπήρχε εκείνη η κρίση του μεσοπολέμου που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και πως γιατρεύεται η κρίση; - μα φυσικά με πειθαρχία, με πολλή δουλειά, με στρατόπεδα συγκέντρωσης για αυτούς που περισσεύουν, και... μ' έναν παγκόσμιο πόλεμο.

Στη γερμανία του '30 λοιπόν, οι ναζί με βάση το πνεύμα του εθνικοσοσιαλισμού, μεταρρύθμισαν όλο το σύστημα υγείας με την πρόθεση τίποτα να μη μείνει εκτός του. Έτσι ξεκίνησαν εκστρατείες κατά του αλκοόλ και του καπνού (οι καπνιστές εξετάζονταν προληπτικά για καρκίνο) όπως και υπέρ της υγεινής διατροφής. Οι γερμανοί πολίτες έπρεπε να είναι υγείς και ικανοί για δουλειά. Επί ναζισμού η υγεία του 'Εθνικού Σώματος' (Volkskoerper) δεν ήταν πια προσωπική υπόθεση αλλά υπόθεση του κράτους και των ιατρο-στρατο-αστυνομικών του μηχανισμών. Πάντα φυσικά όλα αυτά με την λογική ότι ένα υγιές έθνος είναι και ένα παραγωγικό έθνος.

Κάπως έτσι το 1939 ξεκίνησε και η διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών για όλους και όλες στο ράιχ, με τη θέσπιση ενός συστήματος καρτών όπου καταγραφόταν η κατάσταση της υγείας ολόκληρου του πληθυσμού.

Για την αναχαίτιση της φυματίωσης, που εξαπλωνόταν τότε, ακτινολογικά εργαστήρια στήθηκαν παντού και όλοι/όλες υποχρεούταν να βγάλουν ακτινογραφίες. Οι γιατροί κατέγραφαν πολωνούς και εβραίους που είχαν νοσήσει. Οι ασθενείς σύμφωνα με τους εθνικοσοσιαλιστές ήταν μια αχρείαστη δαπάνη για το κράτος, οπότε η θεραπεία που εφάρμοσαν ήταν αρκετά δραστική – η εκτέλεση των ασθενών. Οι Δημόσιες αρχές υγείας μάζευαν και κατέγραφαν δεδομένα για τους πάντες. Οι στατιστικές αφορούσαν όλους τους εβραίους που έπασχαν από φυματίωση ή τύφο, όλους τους ρομά (85.000 εκ των οποίων δολοφονήθηκαν) καθώς και όλους όσοι χαρακτηρίζονταν ως 'αντικοινωνικοί', δηλαδή άστεγοις, άνεργους, ομοφυλόφιλους, αντιφρονούντες κ.α. Επίσης καταγεγραμμένοι ήταν όλοι οι ασθενείς σανατορίων και ψυχιατρείων, τα άτομα με σωματικές αναπηρίες (τυφλοί, κωφοί κ.α.) και γενικότερα όλοι όσοι θεωρούνταν ανίκανοι για εργασία.

Από τους παραπάνω, περισσότεροι από 250.000 εκτελέστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

## ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ...

Όχι, δεν είναι το ίδιο – όχι ακόμα τουλάχιστον. Αλλά προς τα κει πηγαίνει με σταθερό βηματισμό. Και για να μην παρεξηγηθούμε, διευκρινίζουμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον ναζισμό/φασισμό σαν κάτι ενιαίο και διιστορικό. Προφανώς λοιπόν μιλάμε για διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικές εποχές, και άρα διαφορετικούς τρόπος εμφάνισης του ολοκληρωτισμού. Όμως από την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη συγγένεια που διαφαίνεται μέσα από κάποιες κρατικές πρακτικές (ειδικά σε περιβάλλον κρίσης) αλλά και της προπαγάνδας για την απόσπαση της κοινωνικής νομιμοποίησης. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει εμάς, σαν αντιφασίστριες και αντιφασίστες, είναι να πάρουμε χρήσιμα διδάγματα ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ίσως πληρέστερα κάποια πράγματα που συμβαίνουν εδώ και τώρα δίπλα μας, με σκοπό πάντα να τα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά.

## Ο ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

(ή απλώς αντιγράφοντας τους επαγγελματίες)

«Η κατεύθυνση του Μ. Χρυσοχοΐδη για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών είναι απολύτως σωστή. Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι απελπιστική. Έχουν αυξηθεί μολυσματικές ασθένειες όπως η φυματίωση και το aids μέσω της σεξουαλικής επαφής, της χρήσης ναρκωτικών, των άθλιων συνθηκών στέγασης και διαβίωσης».

Αυτά δήλωνε στα μήντια πριν περίπου ένα χρόνο ο τότε υπουργός υγείας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για μια υποτιθέμενη

υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί στο κέντρο της Αθήνας και αναγγέλλοντας με περηφάνια την συνεργασία του υπουργείου του με αυτό της προστασίας του πολίτη, για την αντιμετώπιση της 'έκτακτης κατάστασης'.

Φυσικά αυτό δεν αποτέλεσε και τόσο μεγάλη έκπληξη. Η ρητορική περί 'υγειονομικής απειλής' έχει αναχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο τρομοκράτησης των μαζών και άρα πειθάρχησης και έλεγχου αυτών.

Έχοντας ήδη κάνει μια προθέρμανση (ως κοινωνία γενικά) με μερικά κλασικά πλέον επεισόδια αυτού του σίριαλ όπως η γρίπη των πουλερικών και το sequel της ως γρίπη των χοίρων (που σε σημεία τους αγγίζανε πραγματικά το καλτ), αυτή η ρητορική άρχισε να επανέρχεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση για να στοχοποιήσει (και να δαιμονοποιήσει) τους μετανάστες και τις μετανάστριες.

Σπίτια στα οποία διέμεναν μαζί 10 ή και παραπάνω άτομα, μπας και καταφέρουν να πληρώσουν το νοίκι, εκκενώθηκαν με τη δικαιολογία ότι ήταν εστίες μικροβίων. Το ίδιο και αυτοσχέδιοι καταυλισμοί. Το ότι κάποιοι άνθρωποι ακριβώς εξαιτίας του ότι είναι παράνομοι και υπό συνεχή διωγμό δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεωρήθηκε λόγος για να κυνηγηθούν ακόμα πιο άγρια.

Το πιο εξοργιστικό ίσως επεισόδιο σε αυτό το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών ήταν η περίπτωση της καταδίωξης και της άγριας δημόσιας διαπόμπευσης μη δηλωμένων εργατριών του σεξ, στο κέντρο της Αθήνας τον περσινό Απρίλη-Μάιο. Ο υγειονομισμός και πάλι χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, αυτή τη φορά με τη μορφή της HIV-τρομοϋστερίας. Επιχειρήσεις-σκούπα, έφοδοι σε οίκους ανοχής, εκατοντάδες προσαγωγές και ιατρικές εξετάσεις χωρίς συγκατάθεση. Μια ολόκληρη κοινωνία κάθεται και χαζεύει, στα τηλεδικαστήρια που είχαν στηθεί τότε στα μμε, τις φωτογραφίες και τα προσωπικά δεδομένα γυναικών, που παρουσιάζονται σαν νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος για την υγεία της αγνής ελληνικής οικογένειας.

Ούτε λόγος για τις εξευτελιστικές και βάρβαρες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούνε και δουλεύουνε. Ούτε λόγος για το trafficking, το ξύλο, τους βιασμούς, τις απειλές, τις δολοφονίες -από νταβατζήδες ή/και πελάτες- που γι' αυτές τις γυναίκες είναι καθημερινότητα. Και φυσικά ούτε λόγος για τον πελάτη-άνδρα-έλληνα-σύζυγο και πατέρα που άμα γουστάρει να γαμήσει, καμία φορά και ανήλικες, χωρίς προφυλακτικό θα το κάνει! Γιατί έτσι κι αλλιώς, αυτός είναι που πληρώνει. Και ως γνωστό, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Πόσο μάλλον αν συγκεντρώνει κάποια ή όλα από τα παραπάνω 'προσόντα'.

Φυσικά όμως, κράτος και παρακράτος, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν όταν την πέφτουνε μαζί στους μετανάστες εργάτες και τις εργάτριες. Γιατί κυνηγημένοι εργάτες σημαίνει και φτηνοί εργάτες, που σημαίνει χαρά για τα αφεντικά που τους εκμεταλλεύονται.

Μπορεί πλέον να μην τρώνε και τόσοι πολλοί το παραμύθι με τις 'άριες φυλές' και την 'καθαρότητα του δέρματος', αλλά τρώνε πάρα πολλοί ακόμα μια χαρά το παραμύθι με την 'καθαρότητα του αίματος'. Τώρα βέβαια κυρίως με υγειονομικά κριτήρια παρά με φυλετικά, αλλά το νόημα – και το αποτέλεσμα – παραμένει το ίδιο.

## **ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑ**

Έτσι κράτος και δημοσιογράφοι βάλθηκαν να μας πείσουν ότι κινδυνεύουμε. Ότι κάποιοι άνθρωποι είναι μολυσμένοι. Ότι τα κορμιά των εργατριών του σεξ, τα κορμιά των χρηστών παράνομων ουσιών, τα κορμιά των μεταναστών και των μεταναστριών είναι εστίες μόλυνσης, μια υγειονομική βόμβα που απειλεί όλους 'εμάς τους υγείες έλληνες'.

Κάπως έτσι κάποιοι άνθρωποι έγιναν αντιληπτοί από μερίδες της κοινωνίας – τους αφελείς, τους συγχυσμένους, τους τρομαγμένους ή τους όντως ρατσιστές και φασίστες – ως Επικίνδυνοι, ως Ξένοι, ως Άρρωστοι. Και κάπως έτσι οι γιατροί γίνονται λίγο μπάτσοι, οι μπάτσοι έχουνε κάτι λίγο από γιατρό, οι δημοσιογράφοι κάτι και από τα δύο και, όλοι μαζί προσπαθούν να μας πείσουν πως τους έχουμε ανάγκη για να μας προστατέψουν – σαν 'εθνικό σώμα' - από τις

υγειονομικές απειλές που καραδοκούν παντού. Να μας κρατήσουν υγιείς και σώους (ώστε να δουλεύουμε απερίσπαστα για τ' αφεντικά μας). Κάπως έτσι λοιπόν, φτάσαμε να είμαστε μια κοινωνία με στρατόπεδα συγκέντρωσης ήδη εδώ και κάποια χρόνια, μια κοινωνία με πογκρόμ από μπάτσους και φασίστες ενάντια σε μετανάστες, με ρατσιστικές δολοφονίες να αποτελούν καθημερινότητα, με γιατρούς να κάνουν με τη βία εξετάσεις σε ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, καταπατώντας εντελώς οποιαδήποτε έννοια ιατρικού απορρήτου, και με το δηλωμένα νεοναζιστικό κόμμα/συμμορία της χρυσής αυγής να έχει 10%.

## Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Μα, κάτι δεν θυμίζουν όλα αυτά;! Μπορεί τα εξιλαστήρια θύματα πότε-πότε να αλλάζουν χαρακτηρίστηκα ανάλογα με το τι βιολεύει στην κάθε περίπτωση (π.χ. εβραίοι, γυναίκες, ρομά, μαύροι, ομοφυλόφιλοι, αλβανοί, άτομα με αναπηρία, φορείς του AIDS, πακιστανοί, κλπ), αλλά ο φασισμός είτε προέρχεται από το επίσημο κράτος είτε από το ανεπίσημο παρακράτος, πάντα έκανε και θα κάνει τη 'βρώμικη δουλειά' του ξεπαστρέματος όσων 'περισσεύουν', όσων είναι 'αντιπαραγωγικοί', όσων είναι 'βάρος', 'κόστος', 'απειλή' και άλλα τέτοια. Και πάντα φυσικά, όλα αυτά, με σκοπό την 'εξυγίανση' του έθνους και της οικονομίας του. Πιο απλά, και χωρίς ιατρική ορολογία, την υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου.

'Όμως, ακριβώς όπως έχουν τη δικιά τους πολιτική παράδοση όσοι, υπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αποφασίζουν ποιοι και ποιες από εμάς περισσεύουν και πρέπει να εξοντωθούν, έτσι έχουμε κι εμείς τη δική μας. Και η δική μας υπάρχει μέσα στους αγώνες αυτών που δεν πειθαρχούν στις επιταγές των αφεντικών, που δεν τρώνε το παραμύθι της εθνικής ενότητας, αυτών που δεν γυρίζουν το βλέμμα αλλού όταν ο φασισμός χτυπάει την πόρτα του διπλανού τους, που αντιτάσσονται στη βαρβαρότητα και τον κανιβαλισμό παλεύοντας για έναν κόσμο αλληλεγγύης και ελευθερίας, που αντιστέκονται μαζί διεκδικώντας την αξιοπρέπειά τους, ξεπερνώντας τους κίβδηλους διαχωρισμούς του φύλου, της φυλής, του έθνους, της θρησκείας, της σεξουαλικότητας. Τους υποσχόμαστε λοιπόν πως θα μας βρουν για άλλη μια φορά μπροστά τους, όπως μας βρήκαν και στο παρελθόν, όλους και όλες εμάς, τους προλετάριους και τις προλετάριες χωρίς πατρίδα. Και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μη χρειαστεί να ασχοληθούμε, ούτε εμείς αλλά ούτε και κανένας άλλος, μαζί τους ποτέ ξανά.

## ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ ★